

GOED

REIZEN

goedreizen@hin.be

Zwemmen in 50 tinten blauw

Lefkada
heeft het mooiste strand
van Griekenland

Het prachtige
zandstrand van
Egremni Beach is
alleen te bereiken
via een trap met
347 treden.
Foto Shutterstock

Nieuwszender CNN heeft Egremni Beach op het eiland Lefkada uitgeroepen tot 'mooiste strand van Griekenland'. Daar wilden wij wel eens enkele uurtjes zonnen... Alleen hadden ze niet verteld dat we er 347 trappen voor moesten nemen. Toch hebben de Amerikanen gelijk: wat een prachtig stukje Europa!

LEENTJE DE LEEUW

ALLEEN VOOR RUSTZOEKERS EN LEVENSGENIETERS!

VERVOLG 67



Lui-lekker Lefkada

Bij het licht van de ondergaande zon oogt Lefkada - met zijn gezellige terrasjes en restaurants - betoverend mooi. Getty



e Egremni Beach prijkt 'maar' op de 24ste plaats van CNN's top 100 van de mooiste stranden ter wereld. Maar het is wel het hoogst genoteerde Griekse strand, en dat betekent wat. Het doorgaans rustige Lefkada staat in één klap op de kaart. Goed zo, want op dit eiland in de Ionische Zee valt zoveel moois en lekkers te ontdekken.

De luchthaven is piepklein en dat zegt veel over het stukje Griekenland waar we zijn terechtgekomen: hier geen massatoerisme en overvolle stranden. Buiten wordt ons gevoel bevestigd: de rust overvalt ons en we ruiken de zon, de zee, oleanders en pijnbomen. Als het hier al zo stil en ongerept is, wat dan op onze eigenlijke bestemming, Lefkada? Via een brug die het vasteland met Lefkada verbindt, rijden we naar Katouna, een klein bergdorpje aan de oostkust. Van hieruit zullen we de mooiste plekjes van het eiland ont-

dekken. Daar hoort de hoofdstad, waar meer dan de helft van de 25.000 Lefkadianen wonen, zeker bij. Meteen op onze eerste dag verkennen we de smalle straatjes die in een verleden bescherming boden tegen piraten en indringers die de strategische ligging van Lefkada wel konden appreciëren. Voor ons zijn die steegjes vandaag vooral ideaal om op het middaguur aan de brandende zon te ontsnappen. We slenteren in Lefkada Town langs het archeologische museum, het folkloremuseum, de nationale bibliotheek (schitterende iconen op de bovenste verdieping én een ruime selectie Nederlandstalige boeken) en tal van mooie kerkjes.

Klooster met dierentuin

Net buiten de hoofdstad kloppen we rond 17 uur aan bij het Faneromeniklooster, het enige op het eiland waar je nog monniken vindt. Net op tijd om mee te kunnen genieten van hun dagelijkse gezangen. Maar de monniken doen meer dan zingen: ze runnen ook een minidierentuin, die je kan bezoeken. In het klooster vind je trouwens wél infobordjes in het Engels, terwijl je daar op de rest van Lefkada naar kan fluiten. Gelukkig vind je altijd wel iemand bereid om je in het Engels te woord te staan,



Boten met zonnekloppers liggen aangemeerd voor het strand van Porto Katsiki. Foto Kos

Wij gaan te water met een missie: een tochtje naar Skorpios, het eiland dat sinds de jaren 60 in handen was van Aristoteles Onassis

die Griekse les kan nog even wachten. Je kan niet naar Lefkada zonder eens een dagje het water op te trekken. De jachthaven in de hoofdstad trekt plezierboten vanuit heel Europa en ver daarbuiten aan. Waarom? De uitstekende ligging, het is een prima uitvalsbasis voor een korte of langere trip op de Middellandse Zee. Wij gaan te water met een charmante zeilboot én met een missie: een tochtje naar Skorpios, het eiland dat sinds de jaren 60 in handen was van Aristoteles Onassis en waar de scheepsmagnaat ook trouwde met Jackie Kennedy. Zowel Onassis zelf als zijn eerste vrouw en twee kinderen liggen er begraven. Eén kant van het eiland is toegankelijk voor gewone stervelingen zoals wij. Ga er zeker even voor anker en neem een frisse duik in het helderblauwe water. Sinds april dit jaar is Skorpios geen Onassis-eigendom meer. Kleindochter Athina verkocht het familie-eiland aan de Russische miljardair Rybolovlev, al is het nog niet geheel duidelijk of die verkoop wel legaal was. Onassis had in zijn testament immers laten opnemen dat het eiland voor altijd in de familie moest blijven. Alleen wanneer die niet meer in staat zou zijn om de onderhoudskosten van

30.000 euro per maand te betalen, zou Skorpios worden geschonken aan de staat of de nationale luchtvaartmaatschappij Olympic Airways. De Griekse regering is momenteel nog bezig met een onderzoek. Wordt ongetwijfeld vervolgd...

In tegenstelling tot de meeste andere Griekse eilandengroepen zijn de Ionische eilanden erg groen, wat een mooi contrast geeft met het water dat wel vijftig tinten blauw kan aannemen. Zelf verblijven we aan de oostkust, vlakbij Ligia, een klein vissershaventje met al even kleine kiezelstrandjes. Wie op zoek is naar een bruisend nachtleven of zijn dagelijkse portie Belgische kost, is eraan voor de moeite. Dan boek je beter een ticket naar Kreta, Rhodos of de Cycladen. Van massatoerisme is op Lefkada nog geen sprake, hoewel Nederlanders, Italianen en Engelsen stilaan de weg beginnen te vinden.

De waterval van Jackie

Op een avond rijden we richting zuiden en stoppen in Nidri, de badplaats aan de oostkust die nog het meest aanleunt bij wat je als 'populair' zou kunnen bestempelen: één lange straat met restaurantjes en souvenirwinkeljes. We gaan er eten in The Pinewood bij Kostas en zijn broers, maar laten de drukte van het stadje aan ons voorbijgaan. Wel leuk in de omgeving: de watervallen waar ook Jackie Onassis geregeld een frisse duik nam. Wandel vanuit Nidri richting de berg Fagias tot je de wegwijzers naar de kataraktes ziet. Heen en terug zo'n 7 kilometer stappen, moeilijkheidsgraad 3,5 op een schaal van 5.

Nog zuidelijker ligt Vasiliki, het paradijs bij uitstek voor windsurfers.

Voor de mooiste stranden moet je echter aan de westkust zijn. Daar is het ook gemiddeld iets minder warm dankzij de bries vanop de open zee. We kunnen CNN geen ongelijk geven met hun keuze voor Egremni Beach, het strand is ronduit betoverend. Je komt er alleen via 347 steile trappen, dus het vergt wel een inspanning, maar die loont de moeite. Makkelijker toegankelijker is het iets zuidelijker gelegen Porto Katsiki, waar wij heerlijk genoten van de schaduw in de grotten.

Griekse tragedie

Net zoals in de rest van Griekenland spelen zich ook op Lefkada allerlei mythologische verhalen af. In het uiterste zuiden zou de dichteres Sappho uit ondraaglijk liefdesverdriet van witte kliffen zijn gesprongen. Het was diezelfde Sappho die aan de oorsprong zou liggen van de term 'lesbisch', doordat zij een nogal intieme band zou hebben gehad met de meisjes die les volgden aan de door haar opgerichte kostschool. Ze is namelijk geboren op het eiland Lesbos. De meningen over haar geaardheid zijn echter verdeeld. Wel staat vast dat ze een feministe was. Verder zou niet Ithaca, maar Lefkada de thuisbasis van Odysseus zijn geweest. Althans volgens de Duitse archeoloog Wilhelm Dörpfeld. Hij ligt begraven in de baai van Geni, met zicht op het pittoreske vissersdorp Vlichos. Een mooiere omgeving om onze laatste adem uit te blazen, kunnen wij ons niet indenken...

PRAKTISCH

• **TOUROPERATOR:** Wij reisden met Eliza Was Here, een touroperator die naar eigen zeggen 'linksaf gaat waar iedereen rechts afslaat'. Als je geen fan bent van massatoerisme of megahotels, kan Eliza je zeker helpen. www.elizawashere.be - info@elizawashere.be - 070/35 00 50.

• **SLAPEN:** **Pavezzo Country Retreat** (foto), op een kwartiertje van de hoofdstad in bergdorpje Katouna, is dé plek om tot rust te komen. **Vanaf 895 euro pp./week (?)** in augustus en 805 euro in september.



Mira Resort Maisonettes in Tsoukalades: meer gericht op families met kinderen. Vanaf 805 euro pp. in augustus en 705 euro pp. in september.

• **TRANSPORT:** Vluchten naar Lefkada vanuit Amsterdam, maar Belgische klanten die boeken via www.elizawashere.be mogen gratis parkeren op Schiphol. Ter plaatse is een kleine auto met krachtige motor ideaal om het eiland met zijn vele haarspeldbochten te verkennen.

TIP: Wanneer je aankomt op de luchthaven, zorg dan dat één iemand van je gezelschap in de rij gaat staan voor de huurwagen. Wij moesten liefst twee uur wachten op onze auto.

• **BETALEN:** In veel winkels en restaurants worden geen betaalkaarten meer aanvaard. De Grieken verkiezen cash geld. Dat heeft alles te maken met het gebrek aan vertrouwen in de banken en het feit dat ze wat cash geld achter de hand willen houden. Hou daar dus rekening mee. In de meer toeristische plaatsen vind je voldoende bankautomaten. In tegenstelling tot geruchten hadden wij geen problemen om geld af te halen.

• **WANDELEN:** De Nederlandse Lida Out werd verliefd op Lefkada, trouwde er met een lokale adonis en schreef de wandelgids 'Lefkada ten voeten uit', met 30 mooie wandelingen. (uitgeverij Fagotto, 15 euro)

• **MEER INFO:** www.lefkada.gr
www.lefkadaslowguide.gr

Liefde voor eten...

• LINZEN

Net als op de meeste Griekse eilanden vind je ook op Lefkada tal van honing- en olijfolieproducenten, maar typisch voor het eiland zijn **linzen**. Jaarlijks produceert het eiland zo'n 40 tot 60 ton linzen ('fakes'). De peulvruchten worden vooral op het plateau van Karia gekweekt, maar op zowat elke kaart vind je linzensalade (foto) terug. Die smaakt heerlijk bij een frisse ouzu, maar ook de linzensoep is top. Het traditionele recept is even eenvoudig als lekker: linzen, aardappelen, wortelen, look, oregano, olijfolie en zout.

• WIJN

Wij bezochten de **Lefkas Earth Winery**, sinds een tiental jaren in handen van Dimitri Rombotis. Twintig wijnboeren leveren de druiven om jaarlijks zo'n 80.000 flessen te produceren. Ongeveer

40 procent is bestemd voor de export, de rest - bijna 50.000 flessen - wordt op het eiland geconsumeerd. Vooral de rosé- en zoete rode wijn maakt indruk. Een bezoekje aan het domein loont de moeite. Daarna kan je rustig proeven van alles wat Dimitri en zijn team produceerden.

• ADRESJES

• **Lefkatas in Athani:** perfect voor de lunch op weg naar het strand van Egremni of Porto Katsiki. Probeer hun bruschetta (www.lefkatas.gr)
• **Rachi in Exantheia:** bij zonsondergang is het uitzicht adembenemend. De beste worst van het eiland. (www.rachi.gr)
• **Katerina op Pefkoulia Beach:** alleen verse producten. De mousaka is de beste die we ooit proefden. Extra troef: charmante bediening. Onze groeten aan Kostas!



Seven Islands wordt gerund door de Nederlandse Marjon. Kos

• **Mynas in Nikiana:** ga hier voor de gegrilde octopus en de witte wijn. (www.minas-restaurant.gr)
• **O Pavlos in Charadiatika:** hier komt men van ver voor de *paidhikia*, de lamskoteletjes op de grill.
• **The Pinewood in Nidri:** al drie generaties op het strand van Nidri. Kostas en zijn broers vertellen je alles over hun gerechten.

tensoort genoemd naar zijn levig gevormde achterst. Heerlijk met spaghetti en pittige tomatensaus. (www.7islands.nl)

• **The Pinewood in Nidri:** al drie generaties op het strand van Nidri. Kostas en zijn broers vertellen je alles over hun gerechten.

HEET VAN DE NAALD: op 1 augustus verlaagde Griekenland de btw voor restaurantbezoek van 23% naar 13%!

KALENDER AUGUSTUS – SEPTEMBER

17 augustus: traditionele dansen in Nidri.

18-25 augustus: internationaal folklorefestival in Lefkada.

31 augustus: visfestival in Ligia.

16-19 september: Ionian Rally: zeilrally met 150 schepen.