

## ΟΜΙΛΙΑ ΛΑ.ΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ .

Σήμερα από αυτή την θεματική μας εκδήλωση σαν λαϊκή συσπείρωση θέλουμε εκτός από το να παρουσιάσουμε τις θέσεις της λαϊκής συσπείρωσης, για τα ζητήματα διαχείρισης των απορριμμάτων ,του ηλεκτροφωτισμού του νερού, θέλουμε τα υλικά αυτής της εκδήλωσης να δώσουν τη δυνατότητα να ανοίξουμε την κουβέντα με όλο τον λαό της Πρέβεζας με τα σωματεία τους μαζικούς φορείς, θα πρέπει να βρούμε τρόπους αυτό να πάει και παρά πέρα.

### **Δεν θα πρέπει να σταματήσει εδώ.**

Το θέμα είναι σοβαρό και δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους αλλά και τους δημότες, αφού σε όλο αυτό το πάρτι των εργολάβων το μάρμαρο καλούνται να πληρώσουν οι δημότες.

Το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων είναι πολύ σημαντικό **και η όποια επιλογή της λύσης του ξεκινά** από ποιά σκοπιά αντιμετωπίζεται.

Αν δηλαδή αντιμετωπίζεται από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας ή από τη σκοπιά της εξυπηρέτησης επιχειρηματικών συμφερόντων που μέσα από την εμπλοκή τους στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων βλέπουν ένα ακόμα κερδοφόρο γι' αυτούς πεδίο.

Είναι λοιπόν για μας και η διαχείριση των απορριμμάτων ένα ζήτημα της πάλης του λαϊκού κινήματος γιατί αφορά πρώτα από όλα την υγεία και την ποιότητα ζωής των δημοτών που κατοικούν στην περιοχή.

Γνωρίζουμε πολύ καλά φίλες και φίλοι ότι καθόλου δεν θα πρωτοτυπούσαμε **προβάλλοντας το «πάρτι ιδιωτών»** σαν τίτλο της σημερινής μας εκδήλωσης ως βασικό στοιχείο της διαχείρισης των απορριμμάτων στη χώρα.

Θα μας πείτε, μόνο στον τομέα που έχει να κάνει με τα απορρίμματα συμβαίνει αυτό;

Ασφαλώς και όχι! τομείς όπως η υγεία, παιδεία, κοινωνική πρόνοια, ενέργεια, φυσικοί πόροι, νερά, περιβάλλον, λαϊκό εισόδημα, δέχονται την ίδια επίθεση, αφού τα κέρδη του κεφαλαίου αποτελούν την κυρίαρχη πολιτική επιδίωξη αυτών που μας κυβερνούν.

Φίλες και φίλοι

Εδώ και κάποια χρόνια, οι επιχειρηματίες μυρίστηκαν κέρδη από τη διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση.

Πρώτα απ' όλα από το ότι ο κόσμος τα πετάει κι αυτοί μπορούν να τα έχουν ως δική τους "πρώτη ύλη" τζάμπα,

όσα πολύτιμα υλικά και να ξεκαθαρίσουν (και δεν είναι λίγα), είναι στο κέρδος.

Έτσι προσπάθησαν να πιέσουν **ώστε να αναδιοργανωθεί προς όφελός τους** η διαχείριση που κάνει διαχρονικά το κράτος: κυβερνήσεις, περιφέρειες και δήμοι.

Πρώτη ήρθε - εδώ και χρόνια - η προπαγάνδα.

η "πλύση εγκεφάλου" ότι η καθαριότητα πρέπει να είναι "ανταποδοτική" ή "εμπόρευμα", δηλαδή ο "ωφελούμενος" πολίτης - πελάτης να πληρώνει εξολοκλήρου, χωρίς να βάζει δεκάρα το κράτος ή ο δήμος ή ...ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας.

Στην συνέχεια απαξίωσαν τις υπηρεσίες καθαριότητας κάνοντας σημαία τους για κάθε ιδιωτικοποίηση την έλλειψη προσωπικού, **όταν η ανεργία σπάει κόκαλα και στην περιοχή μας .**

Αυτό ήταν πάντα το τυράκι στην φάκα προκειμένου να γίνονται οι υπηρεσίες αυτές εύκολη λεία για τους επιχειρηματικούς ομίλους .

Έτσι, σήμερα έλλειψη προσωπικού, συνταξιοδοτήσεις, απαρχαιωμένα μέσα (απορριμματοφόρα, σάρωθρα κ.ά.), ελαστικές σχέσεις εργασίας προκαλούν ένα εκρηκτικό μείγμα.

Τέτοια κάλπικα επιχειρήματα χρησιμοποίησαν και μόλις πριν λίγες μέρες στην διοίκηση του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων στην ήπειρο, **στον οποίο συμμετέχει με διορισμένους και η δημοτική αρχή της Πρέβεζας**, όταν μάλιστα ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Πρέβεζας δεν έχει ακόμη κατασκευαστεί, και ούτε καν έχει ξεκινήσει, ψήφισαν απόφαση να αναθέτουν υπηρεσίες λειτουργίας, συντήρησης και μεταφορών απορριμμάτων από ανύπαρκτο ΣΜΑ, στον οποίο προφανώς δεν έχει γίνει δοκιμαστική λειτουργία.

Έτσι μέσα από τηλεδιάσκεψη- εργαλεία που χρησιμοποίησαν και κατά την περίοδο του κορονοϊού, για να περνάν τέτοιες αντιλαϊκές αποφάσεις- ,και φοβούμενοι τους εργαζόμενους από όλους τους δήμους της Ηπείρου που βρίσκονταν εκείνο το διάστημα σε κινητοποιήσεις, με καταλήψεις ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και κάθε επιχειρηματική δράση στον τομέα των απορριμμάτων - με φαστ τρακ διαδικασίες ,με οριακή απαρτία, η πλειοψηφία του ΦΟΔΣΑ, αφού παρουσίασε το άσπρο-μαύρο τελικά έλυσε τα χέρια στους επιχειρηματικούς ομίλους, να βάλουν το χέρι ακόμα πιο βαθιά στα ανταποδοτικά τέλη που πληρώνει ο λαός.

Κατά πλειοψηφία **συμφώνησαν ότι το να λειτουργούν με δημόσιο χαρακτήρα οι υπηρεσίες είναι κόστος** ενώ ο «καλός επιχειρηματίας» παρουσιάστηκε σαν σωτήρας και όχι για να εισπράξει κέρδη από υπηρεσίες και εγκαταστάσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί κατά 100% από κρατική χρηματοδότηση δηλαδή από τις τσέπες του λαού.

Και για να γίνουμε πιο αναλυτικοί φίλες και φίλοι

όσο σύντομα μπορούμε

εγκαταστάσεις που για τον εξοπλισμό τις έχει πληρώσει το κράτος ,

εγκαταστάθηκαν σε δημοτικές η κρατικές εκτάσεις ,

και τα απορρίμματα θα μεταφέρονται με οχήματα που αγοραστήκαν από το κράτος , **όλα αυτά παραδίδονται προίκα** στον επιχειρηματία αλλά και δώρο την τιμή των 23 ευρώ τον τόνο που πέφτει στις πλάτες των δημοτών, με δεδομένες πάντα και τις καταστροφικές συνέπιες από την άναρχη λειτουργία του του επιχειρηματία ,στην δημόσια υγεία στο περιβάλλον στις εργασιακές σχέσεις .

**Προσθέτοντας έτσι στον ήδη επιβαρυσμένο** προϋπολογισμό των δήμων που πληρώνουν με ελαχίστη εγγυημένη ποσότητα, δηλαδή ανεξάρτητα αν μεταφέρουν η όχι σκουπίδια στην μονάδα επεξεργασίας ο επιχειρηματικός όμιλος ΤΕΡΝΑ θα εισπράττει 50 ευρώ τον τόνο όταν από την επεξεργασία θα αποκομει τεράστια κέρδη από την επεξεργασία της πρώτης ύλης τα σκουπίδια και πουλαει ανακυκλώσιμο υλικό και ρεύμα, αλλά και με θωρακισμένο το πλαίσιο προστασίας του επιχειρηματία σύμφωνα και με τον νόμο Κλεισθένη που με απλά λόγια θέλει όταν δεν ανταποκρίνονται οι δήμοι στην αναγκαστική πληρωμή ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας θα παρακρατούνται από την ήδη πετσοκομμένη κρατική επιχορήγηση μειώνοντας και ακόμη παραπέρα την κοινωνική πολιτική των δήμων .

Μιλάμε για ένα κόστος στις πλάτες των δημοτών μέσα από του ανταποδοτικού χαρακτήρα των υπηρεσιών με καθαρό λογαριασμό 73ε.τον τόνο και αν προσθέσουμε και το κόστος μεταφοράς από τους σταθμούς μεταφόρτωσης μέχρι τα ΧΥΤΥ το κόστος εκτινάσσεται στα 100 ε ανά τόνο **τιμή διπλάσια από αυτή που πλήρωνε ο δήμος όταν** εναπόθετε τα απορρίμματα σε ΧΥΤΑ, και θα έχει και συνέχεια.

Το πόσο επικερδής είναι η διαχείριση των απορριμμάτων για το μεγάλο κεφάλαιο, ξένο και ντόπιο, το αποδεικνύει ο ανταγωνισμός που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε μεγαλοεταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ανακύκλωση, στην επεξεργασία απορριμμάτων, και με τις πλάτες από τις Περιφερειακές και τις

Δημοτικές διοικήσεις που τσακώνονται για το ποιανού επιχειρηματία τα συμφέροντα θα προωθήσουν.

Με ευθύνη όλων των τοπικών διοικήσεων και με μια σειρά νόμων και αποφάσεων η ανακύκλωση, μία από τις σημαντικότερες δράσεις **όχι μόνο για τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων** αλλά και για την ορθολογική τους διαχείριση, έχει μετατραπεί σε όχημα για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της χρυσοφόρου για το μεγάλο κεφάλαιο διαχείρισης απορριμμάτων.

**Σήμερα και η ανακύκλωση από τους μπλε κάδους** παραδίδεται στον ιδιώτη

και αντί ο δήμος να έχει όφελος από αυτή την υπηρεσία πληρώνει τον επιχειρηματία με τον τόνο για να μεταφερθεί στην διαλογή με επιπλέον όφελος για αυτόν από τα υλικά που θα επεξεργαστεί

και όταν ο Δήμος έχει αδυναμία να ανανέωση την σύμβαση για την μεταφορά ,η ο επιχειρηματίας βάζει άλλες πιο κερδοφόρες προτεραιότητες στοιβάζεται στην βιομηχανική περιοχή προκαλώντας μια ακόμη υγειονομική βόμβα για την περιοχή .

Τα πράσινα σημεία ανύπαρκτα με τις μελέτες και την εκτέλεση του έργου να μην έχει ακόμα ξεκινήσει μετά και από τις συνεχείς αποφάσεις τις πλειοψηφίας της δημοτικής αρχής να παίρνουν αναβολή, ενισχύοντας παραπέρα την άναρχη διαχείριση χωρίς καν την τήρηση των στοιχειωδών κανόνων για το περιβάλλον για την υγεία των κατοίκων και δημιουργώντας παντού ανεξέλεγκτες χωματερές.

Είναι χαρακτηριστική η χωματερή του κούκου μια περιοχή στο κέντρο των χωριών της περιοχής γύρω από την Πρέβεζα ,με ένα μπάζωμα φαραωνικού τύπου από απορρίμματα, χωρίς κανένα επιστημονικό κριτήριο ,σε **περιοχές με τεράστια αρχαιολογική σημασία** ,λειτουργώντας σαν εστίες διασποράς τοξικών στραγγισμάτων με συνέπεια την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, και επιβάρυνση της υγείας των κατοίκων αλλά και εστίες πυρκαγιών .

Για την δικαιολόγηση αυτού του υγειονομικού , περιβαλλοντικού εγκλήματος , **της ανεξέλεγκτης στην πράξη διάθεσης των αποβλήτων** εδώ και χρόνια όλες οι τοπικές διοικήσεις προσπαθούν να ξεγελάσουν τους κατοίκους ότι πρόκειται για προσωρινή κατάσταση.

και όλα αυτά στον 21 αιώνα , όλα αυτά παρά τα λόγια και τις ανακηρύξεις, τις εκδηλώσεις , τις δεσμεύσεις της πλειοψηφίας της τοπικής διοίκησης όταν το 2020 αποτελούσε έτος ανακύκλωσης .

Από την άλλη μεριά πρόκειται για ένα χώρο, όπου το βάθεμα της **ιδιωτικοποίησης** επιδεινώνει με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα το σύνολο των εργασιακών σχέσεων στον κλάδο.

οι μορφές των **ελαστικών σχέσεων** εργασίας πληθαίνουν, το ίδιο και οι συνάδελφοι που τις υφίστανται, σήμερα το 60% των εργαζομένων στον δήμο μας είναι εργαζόμενοι με διάφορες ελαστικές σχέσεις εργασίας , και κάθε είδους προγράμματα ανακύκλωσης της φτώχειας .

- τα **εργατικά εγκλήματα** – «ατυχήματα» τα λένε –, που τα περισσότερα μένουν στην αφάνεια, γίνονται καθημερινό σχεδόν φαινόμενο,

οι όροι **υγιεινής και ασφάλειας** της εργασίας μας είναι πρακτικά ανύπαρκτοι.

Έφτασε στο σημείο το κράτος να μετατρέψει σε μερικά ευρώ την υποχρέωσή του να μας παρέχουν οι άμεσοι εργοδότες μας στους δήμους ακόμη και τα στοιχειώδη για την προστασία μας,

αλλά και αυτά να μην αποδίδονται από τον δήμο στους εργαζόμενους, μέσα από διάφορα επιχειρήματα η χρονοβόρες διαδικασίες, όταν την ίδια στιγμή η εξυπηρέτηση των ιδιωτικών συμφερόντων γίνονται μέσα σε ελάχιστο χρόνο και με κάθε είδους διαδικασία.

**Οι δημοτικές αρχές μετρούν την υγιεινή και την ασφάλειά μας σε χρήμα.** Κάθε συντήρηση, κάθε ενημέρωση, κάθε ανταλλακτικό, κάθε μέσο ατομικής προστασίας κοστίζει.

**Εμείς μετράμε τα μέτρα για την υγιεινή και την ασφάλειά μας με τις ζωές μας.** Κάθε παράβαση, κάθε ασυντήρητο όχημα, κάθε έλλειψη φέρνει πιο κοντά τη μέρα που δεν θα γυρίσουμε σπίτι από το μεροκάματο.

Για μας μπροστά σε όλα αυτά σύντροφοι και φίλοι

σαν "λαϊκή συσπείρωση" έχουμε καταθέσει αναλυτική, ολοκληρωμένη, επιστημονικά επεξεργασμένη πρόταση για τη διαχείριση των απορριμμάτων, με λύση προς όφελος του λαού και του περιβάλλοντος **«χωρίς επιπλέον τέλη και οικονομική επιβάρυνση**, όπου, ο σχεδιασμός θα υλοποιείται από το κράτος και όχι από ιδιώτες και θα χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Κριτήριο πάντα θα είναι η προστασία της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, θα υιοθετούνται επιστημονικά κριτήρια για τις χωροθετήσεις των όποιων ρυπογόνων δραστηριοτήτων αν υπάρχει ανάγκη.

Προτεραιότητες του σχεδιασμού θα είναι:

**Πρώτο μέτωπο πάλης του πρεβεζανικού λαού** να ακυρωθεί στην πράξη η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για την κάθε επιχειρηματική δράση στα απορρίμματα, σήμερα τα σωματεία οι μαζικοί φορείς μέσα από την κοινωνική συμμαχία με τους αγώνες τους έχουν αποδείξει ότι μπορούν να το κάνουν.

Να καταργηθεί η σύμβαση με το εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων ώστε να απαλλαχθεί ο Δήμος από την υποχρέωση καταβολής τεραστίων **ποσών ελάχιστου εγγυημένου κέρδους στην ΤΕΡΝΑ**, ποσό που μπορεί να αξιοποιηθεί για κοινωνική πολιτική

Παλεύουμε για πλήρη χρηματοδότηση της Τοπικής Διοίκησης από το κράτος, για να μην πληρώνει διπλά και τριπλά το λαϊκό νοικοκυριό για βασικές του ανάγκες.

Η πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων , προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή.

Επιλογή κατάλληλου μείγματος σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης και επεξεργασίας (σταθμοί μεταφόρτωσης, μηχανική ανακύκλωση, κομποστοποίηση).

Ασφαλής υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων και πρωτογενών απορριμμάτων που δεν ανακυκλώνονται.

Απαγόρευση κατηγορηματικά της μεθόδου της καύσης.

Διαχείριση των επικίνδυνων βιομηχανικών και των ιατρικών αποβλήτων ξεχωριστά από τα αστικά απορρίμματα .

Μονιμοποίηση των συμβασιούχων και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Ουσιαστικά μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Φίλες και φίλοι σύντροφοι και συντρόφισσες

Στην σημερινή μας θεματική εκδήλωση κάνουμε μια προσπάθεια να αναδείξουμε ότι η στρατηγική των ιδιωτικοποιήσεων αφορούν όχι μόνο τους τομείς της καθαριότητας αλλά και του φωτισμού και γενικά όποια υπηρεσία θεωρείται ανταποδοτικού χαρακτήρα, όπως δράσεις Πολιτισμού, Αθλητισμού, κοινόχρηστοι χώροι κ.λπ. Δηλαδή, σχετίζονται με ανάγκες του λαού, για τις οποίες ήδη φορολογείται και πληρώνει.

Μόνο που τώρα, οι δήμοι θα βάζουν ως ενέχυρο τα μελλοντικά τους έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού - που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ - και θα υπογράφουν συμβάσεις με ιδιώτες που θα αναλάβουν αυτές τις υπηρεσίες.



Οι επιχειρήσεις θα εισπράττουν κατευθείαν από τη ΔΕΗ αυτά τα εγγυημένα έσοδα.

Αυτό ακριβώς αποφασίστηκε κατά πλειοψηφεια στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο ότι για 12 χρόνια η ανάδοχος εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών στον οδοφωτισμό θα εισπράττει τα ανταποδοτικά που πληρώνει ο λαός **κατευθείαν από την ΔΕΗ ως εγγυημένα έσοδα.**

Είναι μια απόφαση που έρχεται σε συνέχεια της απόφασης ανάθεσης του έργου για την αντικατάσταση λαμπτήρων με led που είχε ξεσηκώσει κύμα διαμαρτυρίας από τους κατοίκους και αγωνιστικές πρωτοβουλίες από σωματεία και φορείς, **όχι βέβαια ενάντια στην ανάγκη αξιοποίησης νέων τεχνολογιών όπως είναι οι λαμπτήρες LED,** αλλά ενάντια στον προσανατολισμό και την διακηρυγμένη θέση που έχει η δημοτική αρχή για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του επιχειρηματικού κλάδου, με τον λογαριασμό να πηγαίνει ακόμα μια φορά στον λαό. Ήταν μια απόφαση που έρχονταν ακόμη και σε σύγκρουση με τις μελέτες των υπηρεσιών του δήμου τόσο για την υπέρογκη κοστολόγηση, αλλά και την πάγια θέση των εργαζομένων ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν οι ίδιοι τεχνικά σε τέτοια έργα και με προσλήψεις να κατάλληλη επιμόρφωση να έχουν για όλο τον εργασιακό τους βίο την δυνατότητα να υλοποιείτε το έργο και τότε μόνο θα προκύψει ελάφρυνση και όφελος στον προϋπολογισμό του δήμου, και όχι να πηγαίνει στις τσέπες του επιχειρηματία.

Φίλες και φίλοι συντρ. Και συντρόφισσες

Όλο το προηγούμενο διάστημα, οι εκλεγμένοι με το ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπείρωσης τόσο στην περιφέρεια όσο και στον δήμο έδιναν ενιαία τη μάχη καθημερινά ακούραστα και αποφασιστικά με όλες τις δυνάμεις τους απέναντι σε όλες τις αντιλαϊκές επιλογές των τοπικών και περιφερειακών διοικήσεων, όχι απλά με την φυσική τους παρουσία αλλά με επεξεργασμένες προτάσεις για κάθε ζήτημα που απασχολούσε τον λαό, συνδεδεμένο πάντα με την οργανωμένη πάλη μέσα από την κοινωνική συμμαχία με τους

αγώνες πλάι στους εργάτες στους αγρότες στους αυτοαπασχολούμενους .

Για αυτό χρειάζεται να υπάρχει ισχυρή παρουσία των εκλεγμένων αγωνιστών με το ψηφοδέλτιο της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, , για να δώσουμε με καλύτερους όρους τον αγώνα μαζί με τους εργαζόμενους, με τον λαό της Πρέβεζας .

Σε αυτό σας καλούμε να δώσουμε την μάχη να ενισχυθεί το ψηφοδέλτιο με το γαρύφαλλο σαν μόνη ελπίδα για τον Πρεβεζανικό λαό .